



West en Oost: 16.30 uur

Voorganger : ds. P. Poortinga (Zeewolde)

**Votum en zegengroet**

**Votum en groet**

**Zingen: Ps. 146 : 1 (De nieuwe psalmberijming)**

Halleluja! Heel mijn leven  
zal ik zingen voor de heer.  
Hem wil ik mijn liefde geven,  
telkens weer en telkens meer!  
Zingen wil ik dag aan dag  
en Hem prijzen vol ontzag.

**Gebed:**

**Zingen: Ps. 139 : 1, 2 en 8 (De nieuwe psalmberijming)**

1. U kent mij, heer, en U ontwart  
al de geheimen van mijn hart.  
U ziet mij thuis en onderweg,  
terwijl U opvangt wat ik zeg.  
Ja, zelfs onuitgesproken zinnen  
neemt U al waar bij mij vanbinnen.

2. Geen ogenblik ben ik alleen,  
want U bent altijd om mij heen.  
Ik, nietig mens, kan er niet bij  
dat U uw handen legt op mij.  
Waar ik ook ga, ik zie U kijken.  
Hoe kan ik ooit uw Geest ontwijken?

8. Mijn hartsgeheimen leg ik, heer,  
volkomen eerlijk voor U neer.  
Toets alles wat ik denk en zeg  
en neem het schadelijke weg.  
Doorgrond mij God, en toets mijn leven;  
wil mij voor eeuwig richting geven.

**Lezen: Matteüs 11**

**Woordverkondiging** n.a.v. Matteüs 11 : 28 - 30

**Zingen: Gez. 939 : 1, 2 en 3 Nieuw Liedboek 'Op U alleen, mijn licht, mijn kracht'**

1. Op U alleen, mijn licht, mijn kracht,  
stel ik mijn hoop, U zorgt voor mij.  
Door golven heen, door storm en nacht,  
leidt mij Uw hand, U blijft nabij.  
Uw vrede diep, Uw liefde groot,  
verjaagt mijn angst, verdrijft de dood.  
Mijn vaste rots, mijn fundament,  
U bent de grond waarop ik sta.

2. U werd een mens, U daalde neer,  
in onze pijn en schuld en strijd.  
U droeg de last, verrezen Heer,  
die ons van elke vloek bevrijdt.  
U sloeg de zonden aan het kruis  
en brengt ons bij de Vader thuis,  
want door Uw bloed, Uw levenskracht,  
komen wij vrij voor God te staan.

3. Van eerste kreet tot laatste zucht,  
leef ik in U, en U in mij.  
Geen boze macht, geen kwaad gerucht,  
niets is er dat mij van U scheidt.  
Want U regeert, U overwint,  
U neemt mij aan, ik ben Gods kind.  
Totdat U komt, mij roept voorgoed,  
bent U het doel van mijn bestaan.

### **Geloofsbelijdenis**

**Zingen:** *Psalm 111: 6 GKB ' 't Begin van ware wijsheid is'*

6. 't Begin van ware wijsheid is  
- zo leert ons Gods getuigenis -  
de HERE als uw God te vrezen.  
Wie hiernaar leeft, hij heeft verstand,  
hij dient zijn God met hart en hand.  
Voor eeuwig wordt Gods naam geprezen.

### **Gebed**

#### **Gaven**

**Lied 770 uit de bundel Opwekking 'Ik zal er zijn'**

1. Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.  
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.  
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.  
Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'.

2. Een boog in de wolken als teken van trouw,  
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!  
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,  
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

3. De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.  
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:  
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn  
naam.  
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.

#### **4. Refrein**

'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam.  
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.  
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:  
uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn'.

5. O Naam aller namen, aan U alle eer.  
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:  
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.  
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

#### **Refrein**

'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam.  
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.  
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:  
uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn'.

uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn'.

### **Zegen en amen**