



's Middags

Oost en West : 16.30 uur
Voorganger : ds. J. Holtland. (*Heilig Avondmaal*)

Concept

Votum en Zegengroet

Zingen : Ps 93: 1, 2, 3

1. De Heer regeert, bekleed met majesteit,
omgord met kracht en grote heerlijkheid.
De wereld staat, bevestigd door zijn hand.
Van eeuwigheid zijt Gij, uw troon houdt stand.

3. Getrouw en waar is uw getuigenis,
het woord dat door U zelf gesproken is.
De heiligheid is voor uw huis, o Heer,
de eeuwen door tot sieraad en tot eer.

Gebed

Heilig Avondmaal onderwijs

Geloofsbelijdenis (gesproken)

Zingen : (voorafgaand aan viering): GK 182: 1, 2

1. Alles in allen zult Gij voor ons zijn.
Een voorsmaak mogen wij van U ontvangen.
Allen die naar U uitzien met verlangen,
zult Gij verzadigen met brood en wijn.

Zingen : (tijdens gaande viering) GK 182: 3, 4, 5, 6

3. Gij, enig hemels brood dat tot ons kwam,
leer ons gedenken hoe Gij werd gebroken,
hoe Gij vervulde wat Gij had gesproken,
hoe Gij voor ons de zonde op U nam.

5. Allen die eten van het ene brood,
allen die drinken uit dezelfde beker,
allen die U geloven, weten zeker:
allen in Christus! Alles door zijn dood!

Lezen : Daniel 10: 1-14

Daniel 12: 1-4

Mattheus 8: 23 - 34

Zingen : Opw 638 (2x)

1. Wie is als Hij?

de Leeuw maar ook het Lam,
gezet op de troon.
Bergen buigen neer,
de zee verheft haar stem
voor de allerhoogste Heer.

2. Een woest geweld klinkt op van stroom en vloed,
een luid gedruis dat alles beven doet.
Hoog boven zee en golven, hoe vol kracht,
troont onze Heer, onwankelbaar in macht.

2. Niemand is waard uw gast te mogen zijn.
Niemand van ons wordt rein voor U bevonden.
Uw tien geboden hebben wij geschonden.
Daal tot ons neer, maak door uw Geest ons rein.

4. Geef ons uw Geest want ons geloof is klein.
Geef ons door brood en wijn weer nieuwe
krachten.
Ons hart omhoog! - vanwaar wij U verwachten:
alles in allen wilt Gij voor ons zijn.

6. Allen die Gij vernieuwt bij brood en wijn,
allen die door de Geest zich laten leiden,
zij allen zullen zich in U verblijden:
alles in allen zult Gij voor ons zijn.

2. Prijs Adonai,
wanneer de zon opkomt
totdat zij onder gaat.
Prijs Adonai,
alle naties van de aard',
alle heiligen; aanbid Hem.

Thema: Satan versus Christus

Lezen : Zondag 52 vr/a 127 en 128 Heidelbergse catechismus

Preek

Zingen: Opw 670

1. Op Hem rust mijn geloof
en hierin vind ik hoop,
dat Jezus Christus opstond
uit de dood!
Geen vreugde overtreft
het kennen van mijn Heer
en aardse rijkdom
heeft geen waarde meer.
Bevrijd uit het duister
mogen wij thuis zijn
in Gods familie, wonen bij Hem.
Als uw erfgenamen
bindt U ons samen,
ons leven geven wij tot eer van U.

3. En worden wij beproefd,
help ons om in ons land
te strijden voor gerechtigheid en eer.
Geen angst weerhoudt ons meer,
als wij de wedloop gaan;
ons leven is gekruisigd met de Heer!
Uw rijk verbreidt zich
in heel de wereld;
wie kan bestrijden dit machtige vuur?
Wij blijven belijden
in moeilijke tijden:
'Geen helse macht voorkomt;
God bouwt zijn Kerk!'

5. Wat een bevrijding,
machtige tijding:
de Leeuw van Juda
haalt zijn stralende bruid!
Wat een vervulling
voor heel de schepping
van al wat is beloofd
door Jezus' komst!

Gebed

Collecte

Zingen : GK 167

1. Machtig God, sterke Rots,
U alleen bent waardig.
Aard' en hemel prijzen U,
glorie voor uw Naam.
Lam van God, hoogste Heer,
heilig en rechtvaardig,
stralend Licht, Morgenster,
niemand is als U.
Prijst de Vader, prijst de Zoon,
prijst de Geest die in ons woont.
Prijst de Koning der heerlijkheid,
prijst Hem tot in eeuwigheid.

Zegen

Op Hem rust mijn geloof

2. Verbonden als uw volk,
verenigd in uw naam;
één hoop, één Heer,
één roeping om te gaan.
Aanbiddend in uw huis,
zien wij uw heerlijkheid
en raakt uw Heil'ge Geest ons allen aan.
Laten we opstaan
vol van Gods liefde,
laat ons op weg gaan
naar mensen in nood.
Vertel Jezus' boodschap
aan heel de wereld,
dat ieder wordt gered die Hem gelooft.

4. En op die grote dag
daalt neer bij God vandaan,
de heil'ge stad, het nieuw' Jeruzalem.
Een menigte knielt neer,
aanbiddend voor Gods troon,
één volk gevormd uit elke stam en taal.
Wat een bevrijding,
machtige tijding:
de Leeuw van Juda
haalt zijn stralende bruid!
Wat een vervulling
voor heel de schepping
van al wat is beloofd
door Jezus' komst!