



's Morgens

Oost : 9.00 uur
Voorganger : Ds. J. Holtland (Stilok opname)

Gesproken votum en zegengroet

Zingen: Ps 84: 1, 2

1. Hoe lieflijk is uw huis, o HEER!
O God, U weet hoe ik begeer
bij U te wonen in uw hoven.
U weet hoe heimwee mij bevangt,
omdat geheel mijn hart verlangt
U in uw heiligdom te loven.
'k Ga jubelend God tegemoet,
die leeft en mij ook leven doet.

2. Zelfs vindt de mus een huis, o HEER,
de zwaluw legt haar jongen neer
bij uw altaren in uw woning.
Laat mij bij U zo thuis zijn, HEER.
Want daar is vrede; ik begeer
bij U te zijn, mijn God en Koning!
Welzalig wie daar wonen mag,
hij zingt uw lof van dag tot dag.

Gebed

Zegen: LD 1009

1. O lieve Heer, geef vrede
aan allen hier beneden
die uitzien naar uw feest,
opdat de mensen weten:
uw heilige profeten
zijn niet verblind geweest.

O lieve Heer geef vrede

2. Doe onze ogen stralen,
doe ons het hart ophalen
aan blijdschap na verdriet;
o God voor wie verschijnen
Christus en al de zijnen,
versmaad hun smeken niet!

3. Verlos ons van de boze,
laat niet de goddelozen
op aarde koning zijn!
Laat ons uw land betreden,
dat zal een land van vrede
van melk en honing zijn!

Lezen: Matt 13: 44-46
Matt 6: 19-21
2 Kor 4: 5-7

Zingen: Sela 96

Het lag begraven in de diepte,
verborgen rijkdom in de grond.
Een schat van ongekende waarde,
voor degene die hem vond.

Verborgene Rijkdom

Hij lag begraven in de diepte,
als mensenzoon en Zoon van God.
Hij wees de weg naar ware rijkdom,
die in Hem gevonden wordt.

Wat verborgen was, is bekend gemaakt,
Gods geheimenis is ons leven waard.
Wie naar Jezus zoekt en gevonden wordt,
vindt vreugde in de schatten van de hemel,
bij onze God.

Het lijkt onzichtbaar en verborgen,
maar ligt nu binnen ons bereik.
Wie durft er alles op te geven
voor het hemels Koninkrijk?

Tekst: Matt 13: 44-46

Verkondiging van het Evangelie

Zingen: Opw 544

1. Meer dan rijkdom,
meer dan macht,
meer dan schoonheid
van sterren in de nacht,
meer dan wijsheid
die deze wereld kent
is het waard
te weten wie U bent.

3. In een graf
verborgen door een steen,
toen U zich gaf
verworpen en alleen;
als een roos
geplukt en weggegooid
nam U de straf
en dacht aan mij,
meer dan ooit.

Gods heilige wil voor ons leven

Zingen: GK 230: 1,2,6

1. Al kon ik alle talen spreken
van hemel en aarde,
wanneer de liefde zou ontbreken,
wat had het voor waarde?
Mijn woord was niets dan loos gerucht,
luid schallende metalen,
schel klinkende cymbalen,
beroering in de lucht.

6. Geloof en hoop en liefde worden
nooit van ons genomen.
Gedrieën bouwen zij de orde
die God zal doen komen.
Dan vieren wij het bruiloftsfeest
en mogen blijde zingen
van drie verheven dingen,
maar van de liefde 't meest.

Dankgebed en voorbeden overgaand in

Zingen: LD 1006

Onze Vader in de hemel,
U staat zorgzaam om ons heen.
Geef dat alle mensen weten:
zoals U is er maar één.
Doe ons telkens weer geloven
in een wereld zonder pijn,
in uw rijk dat eens zal komen
en dat soms te zien kan zijn.
Help ons samen goed te leven
en te doen wat U graag wilt.
Geef ons elke dag te eten
tot de honger is gestild.
En vergeef ons wat we fout doen,

Meer dan rijkdom meer dan macht

2. Meer dan zilver,
meer dan goud,
meer dan schatten
door iemand ooit aanschouwd,
meer dan dat,
zo eindeloos veel meer
was de prijs
die U betaalde Heer.

Al kon ik alle talen spreken

2. Al kon ik in de toekomst lezen,
geheimen ontvouwen
en met één blik het ware wezen
der dingen doorschouwen;
had ik volmaakt geloof, zodat
ik bergen kon doen wijken:
hoe nietig zou ik blijken,
als ik geen liefde had.

Onze Vader

net als wij niet blijven staan
bij de fouten van een ander,
maar weer samen verder gaan.
Help ons om te zien wat goed is
en wat slecht is, boos of naar.
Geef dat wij het juiste kiezen,
dat we goed zijn voor elkaar.
Onze Vader, wij geloven,
dat U onze wereld leidt.
Met uw licht helpt U ons verder.
Hier en nu en straks. Altijd.
Amen. Amen.

Collecte

Zingen: Ps 84: 3, 4

3. Welzalig hij die al zijn kracht
en hulp alleen van U verwacht,
zijn hart kent de gebaande wegen.
Een dal, geblakerd door de zon,
ontsluit voor hen zelfs bron op bron
en op hen daalt een milde regen.
Zij worden door uw overvloed
gesterkt met nieuwe levensmoed.

Zegen

4. Van kracht tot kracht gaan zij steeds voort,
het oog gericht naar Sions oord.
Daar zullen zij voor God verschijnen.
O, HEER der legerscharen, let
op mijn ootmoedig smeekgebed,
laat mij niet op de weg verkwijnen!
O HERE, neig tot mij uw oor,
o Jakobs God, geef mij gehoor.