



's Morgens

Oost : 11.00 uur
Voorganger : Ds. J. Wesseling

Gesproken votum en zegengroet

Zingen: LB 1010, 1, 2, 3, 4.

1. Geef vrede, Heer, geef vrede,
de wereld wil slechts strijd.
Al wordt het recht beleden,
de sterkste wint het pleit.
Het onrecht heerst op aarde,
de leugen triomfeert,
ontluistert elke waarde,
o red ons, sterke Heer.

2. Geef vrede, Heer, geef vrede,
de aarde wacht zo lang,
er wordt zo veel geleden,
de mensen zijn zo bang,
de toekomst is zo duister
en ons geloof zo klein;
o Jezus Christus, luister
en laat ons niet alleen!

Tien woorden van liefde.

Zingen: Ps. 9: 5, 6, 9, 7

5. De HERE troont in eeuwigheid
en oordeelt in gerechtigheid.
Hij zal rechtvaardig vonnis spreken,
als rechter alle onrecht wreken.

6. Daarom zal Hij in nood en pijn
een burcht voor de verdrukten zijn.
Hij zal Zich aan hun zijde scharen,
hun toevlucht wezen in gevaren.

Gebed

Lezen: Ps. 53 & 54.

Zingen: Ps. 36,2

2. Uw goedheid, HEER, is hemelhoog,
uw trouw reikt tot de wolkenboog,
uw recht is hoog verheven.
Uw oordeel is onpeilbaar diep,
U, HERE God, die alles schiep,
houdt mens en dier in leven.

3. Geef vrede, Heer, geef vrede,
Gij die de vrede zijt,
die voor ons hebt geleden,
gestreden onze strijd,
opdat wij zouden leven
bevrijd van angst en pijn,
de mensen blijdschap geven
en vredestichters zijn.

4. Geef vrede, Heer, geef vrede,
bekeer ons felle hart.
Deel ons uw liefde mede,
die onze boosheid tart,
die onze mond leert spreken
en onze handen leidt.
Maak ons een levend teken:
uw vrede wint de strijd!

9. Want Hij houdt in gedachtenis
het bloed van wie verslagen is.
Hij hoort de schreeuw van de ontrenten;
hun rechtsgeding zal Hij beslechten.

7. Op U bouwt ieder die U kent,
die in zijn angst zich tot U wendt,
want wie U zoeken in hun leven,
hebt U, o HERE, nooit begeven.

Groot is uw goedheid, trouwe God!
Ja, mensenkindren vluchten tot
de schaduw van uw vleuglen.
Wie bij U woont, HEER, heeft het goed.
U laaft hem met uw overvloed:
een stroom van louter vreugden.

Preek

Zingen: Opw. 805 met aansluitend Ps. 72: 1, 2

1. Maak ons hart onrustig, God,
dat het ontevreden klopt
als we mooie leugens horen
en gemakkelijke woorden!
Maak ons hart onrustig, God.
Stort in ons uw tranen uit.
Mensen worden uitgebuit,
weggeschopt en opgesloten.
Zegen hen als wij hen troosten.
Stort in ons uw tranen uit.
Steek in ons uw woede aan
om het onrecht te weerstaan!

Geef ons moed om op te treden.
Laat ons vechten voor de vrede.
Steek in ons uw woede aan.
Laat ons dwaas en koppig zijn.
Laat ons doorgaan tot het eind.
Gaat het onze kracht te boven,
laat ons dan in U geloven.
Laat ons dwaas en koppig zijn.

Want het is uw koninkrijk
tot in alle eeuwigheid.

Psalm 72: 1, 5

1. O God, wil aan de koning schenken
uw recht en wijs beleid,
wil hem, de koningszoon, bedenken
met uw gerechtigheid.
Laat hij uw volk besturen, Here,
rechtvaardig, wijs en zacht,
en uw ellendigen regeren,
hun recht doen op hun klacht.

2. Dan zullen bergen vrede dragen
en heuvels heilig recht.
Voor heel het volk zal hij doen dagen
het heil, hun toegezegd.
Ellendigen zal hij bevrijden
van onrecht dat hen drukt
en armen redden uit hun lijden,
vertreden wie verdrukt.

Gebed

Inzameling gaven voor Mercy Ships

Zingen: slotlied: Opw. 553.

1. Laat het feest zijn in de huizen,
mensen dansen op de straat,
als het onrecht buigt voor Jezus
en het volk weer bidden gaat.

2. Refrein:

*In de bergen, door de dalen,
hoor ons loflied overal,
in de hemel en op aarde,
als uw glorie komen zal.*

3. Laat uw licht zien in het duister,
als wij buigen voor het kruis.

Zegen

Laat uw heerlijkheid verschijnen
in de wereld, in ons huis.

4. Refrein:

5. Halleluja, halleluja,
halleluja, halleluja.
Halleluja, halleluja,
halleluja, halleluja.
Halleluja, halleluja,
halleluja, halleluja.
Halleluja, halleluja,
halleluja, halleluja.

6. Refrein: 2x