



's Morgens

Oost : 11.00 uur
Voorganger : **Ds. J. Holtland**
Viering Heilig Avondmaal

Combo en wie het lied kent: zingen: Opw 805

1. Maak ons hart onrustig, God,
dat het ontevreden klopt
als we mooie leugens horen
en gemakkelijke woorden!
Maak ons hart onrustig, God.
Stort in ons uw tranen uit.
Mensen worden uitgebuit,
weggeschopt en opgesloten.
Zegen hen als wij hen troosten.
Stort in ons uw tranen uit.
Steek in ons uw woede aan
om het onrecht te weerstaan!
Geef ons moed om op te treden.
Laat ons vechten voor de vrede.
Steek in ons uw woede aan.
Laat ons dwaas en koppig zijn.
Laat ons doorgaan tot het eind.
Gaat het onze kracht te boven,
laat ons dan in U geloven.
Laat ons dwaas en koppig zijn.

Want het is uw koninkrijk
tot in alle eeuwigheid.

Gesproken votum en zegengroet

Zingen: Psalm 40: 1, 4

1. Met heel mijn hart heb ik de HEER verwacht,
Hij heeft gehoord naar mijn gebed,
mij uit de modderpoel gered,
mijn voet weer op een vaste grond gebracht.
Hij heeft mij doen herleven,
mij in de mond gegeven
een nieuw lied tot zijn eer.
Laat ieder die het zag
stil zijn van diep ontzag
en hopen op de HEER.

4. Ik breng de blijde boodschap van uw recht
aan al wie U zijn toegedaan,
dat zij uw wonderen verstaan
in 't woord dat Gij mij op de lippen legt.
Ik spreek dat woord met klaarheid,
opdat uw trouw en waarheid
door elk begrepen wordt.
HEER, ik weerhoud mij niet,
maar loof U in mijn lied
met een blijmoedig hart.

Gebed

Zingen: Verlangen, Sela 157 (luisterlied?)

1. Heer, wij komen met lege handen
vol verlangen naar meer van U.
Laat Uw vuur in ons midden branden.
Leid ons naar U, kom nu.

Hier ben ik Heer.
Hier, in Uw aanwezigheid
vind ik vrede, rust en vrijheid.
Jezus, ik dorst.
Mijn verlangen gaat uit naar U,
Jezus, naar U alleen.
Heer, wij bidden met open handen
om vervulling en nieuwe kracht.
Raak ons aan, breng herstel, verander.
Kom en vernieuw ons hart.

Gebod

Zingen: **DNP 22: 7**

7. Men zal de HEER gedenken, overal.
De dag komt dat de wereld buigen zal
voor Hem die koning is van het heelal,
van alle leven.
Zelfs doden zullen Hem dan hulde geven.
Een nieuw geslacht zal al zijn daden prijzen
en aan zijn recht en goedheid eer bewijzen:
het is volbracht.

Lezen: **Matt 26: 26-29**

Zingen: **Opw 245**

1. Hier in uw heiligdom,
dicht bij de troon,
vraagt uw aanwezigheid
ons stil te zijn.
Zo komen wij tot U,
met heilig ontzag,
als uw Geest ons trekt tot U.

2. Rein door uw zuiver bloed,
met zekerheid
dat wij geborgen
in uw liefde zijn.
Staan wij vrijmoedig hier
en antwoordt ons hart
op de roepstem van uw Geest.

3. Heer, ik wil horen uw zachte stem.
Laat and're stemmen
in mij zwijgen.
Open mijn ogen, Heer
opdat ik het licht
van uw aangezicht zal zien.

Tekst: **Matt 26: 29**

Evangelieverkondiging

Zingen. **LD 766 : 1,2,3**

1. Ik zag een nieuwe hemel zich verheffen,
een nieuwe aarde ontstond
om het geheim des levens te beseffen,
niet meer in zee gegrond.
Ik zag een stad verblindend naderkomen,
een middelpunt van feest,
Jeruzalem, zoals het in Gods dromen
vanouds moet zijn geweest.

2. Jeruzalem is als een bruid getreden
voor God in wit en goud
en in haar heldere ogen staat een vrede,
door niemand ooit aanschouwd.
Een stem roept in het rond: nu gaat beginnen
de koninklijke tijd,
de koning zal de koningin beminnen
die Hem is toegewijd.

3. De koning die zijn troon heeft in den hoge,
houdt bij de mensen hof
en alle tranen zal Hij van hun ogen
afwissen tot zijn lof.
Er zal geen rouw, er zal geen dood meer wezen,
nergens verdriet meer zijn,
de eerste dingen werden uitgewezen,
voorbij ging alle pijn.

Kindmoment door Yvonne Romeijn

Zingen: Opw 318

1. Eet het brood met Mij,
drink de wijn met Mij.
Tussen de vleugels
van de Cherubim,
deel het maal met Mij.
Eet het brood met Mij,
drink de wijn met Mij.
Tussen de vleugels
van de Cherubim,
deel het maal met Mij.

2. Wij aanbidden U,
wij aanbidden U.
Tussen de vleugels
van de Cherubim,
aanbidden wij U.
Wij aanbidden U,
wij aanbidden U.
Tussen de vleugels
van de Cherubim,
aanbidden wij U.

3. Ik ontmoet je daar,
Ik ontmoet je daar.
Tussen de vleugels
van de Cherubim,
daar ontmoet Ik jou.
Ik ontmoet je daar,
Ik ontmoet je daar.
Tussen de vleugels
van de Cherubim,
daar ontmoet Ik jou.

Avondmaal- onderwijs

Zingenvoorafgaand aan viering Opw 737

1. U nodigt mij aan tafel,
om dicht bij U te zijn
te proeven van het leven,
dat U deelt door brood en
wijn.

die er leven in mijn hart.

genade onverdiend,
die aan tafel wordt geproefd
en wordt gezien.

U leidt mij in de stilte,
ik volg U met ontzag,
een plaats van rust
waar ik U ontmoeten mag.

U kent al mijn gedachten,
verbergen kan niet meer,
in vertrouwen leg ik
alles voor U neer.

4. U deelt met mij de
maaltijd,
reikt mij verzoening aan.
Uw liefde is nog groter
dan de schuld die is voldaan.

2. U ziet mijn hart en leven,
de onrust die verwacht;
mijn onbesproken vragen,

3. De beker in uw handen,
neem ik vol liefde aan,
uit handen die verwond zijn,
waarin de tekens staan.

U toont mij uw genade,
die werkzaam is in mij,
door de kracht van uw genade
ben ik vrij!

Geen woorden meer van
oordeel,

Zingen: tijdens gaande viering

1. Heer, U bent mijn leven, de grond waarop ik
sta.
Heer, U bent mijn weg, de waarheid die mij
leidt.
Uw woord is het pad, de weg waarop ik ga,
zolang U mij adem geeft, zolang als ik besta.
Ik zal niet meer vrezen, want U bent bij mij.
Heer, ik bid U, blijf mij nabij.
2. 'k Geloof in U, Heer Jezus, geboren uit de
maagd,
eeuw'ge Zoon van God, die mens werd zoals wij.
U die stierf uit liefde, leeft nu onder ons:
één met God de Vader en verenigd met uw volk.
Tot de dag gekomen is van uw wederkomst,
dan brengt U ons thuis in Gods rijk.

GK 177: 1,2,3,4

3. Heer, U bent mijn kracht, de rots waarop ik
bouw.
Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn
hart.
En niets in dit leven zal ons scheiden, Heer,
Zo weet ik mij veilig, want uw hand laat mij
nooit los.
Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd,
en in uw vergeving leef ik nu.

4. Vader van het leven, ik geloof in U.
Jezus, de Verlosser, wij hopen steeds op U.
Kom hier in ons midden, Geest van liefd' en
kracht.
U die via duizend wegen ons hier samenbracht;
en op duizend wegen zendt U ons weer uit,
om het zaad te zijn van Gods rijk.

Dankgebed

Collecte zingen tijdens de collecte

1. Maak ons vrij van de wereld Heer,
van wat ons betoverd heeft.
Niet gebonden, zoals een slaaf,
in de ban van geld en tijd.
Laat ons zien wat waarde heeft;
een schat die niet vergaat.
Vrijheid waar Uw kind in leeft,

onvoorwaardelijk aanvaard!

2. Maak ons vrij van de zorgen, Heer
Van wat ons gevangen houdt.
Vreugdeloos, onder last gebukt,
die ons bange hart benauwt.
Laat ons zien dat U ons kent;

de zorgen, onze angst.
Dat U te vertrouwen bent:
Wij zijn veilig in Uw hand!

3. Maak ons vrij van de boosheid, Heer
die het vuur van liefde dooft.
Niet verzonken in bitterheid,
die van vrede ons berooft.
Laat ons zien wat liefde doet,
die angst en vrees verdrijft.
Liefde die niet dwingend is,

Zingen: Opw 585

1. Er is een dag,
waar al wat leeft al lang op wacht,
een dag van blijdschap,
als heel de schepping wordt bevrijd.
En op die dag,
dan komt de Heer en haalt zijn bruid,
die rein en stralend
opgaat in zijn heerlijkheid.

2. Refrein:

*Spoedig zullen wij Hem zien
en voor altijd op Hem lijken
en Jezus kennen
zoals Hij is, amen!
Nooit meer tranen, nooit meer pijn,
want wij zullen met Hem leven
in zijn nabijheid, voor altijd.
Amen, amen!*

Zegen

*Wij geloven,
in een keerpunt in de tijd,
als komt in heerlijkheid;
een dag van diep ontzag en spijt.
Wij geloven,
In de victorie van het kruis,
in een altijddurend thuis;
de dood voorbij, het leven tegemoet!*

*In U alleen kunnen wij vallen en weer opstaan.
Door U alleen staan wij sterk!
Met U zullen wij leven in uw koninkrijk.*

*Wij verwachten en geloven,
dat Uw rijk eens komen zal:
Overvloedig niet te stuiten,
bruisend als een waterval,
smelten onze stemmen samen,
In een hemels lofgezag,
voor onze koning Heerser van 't heelal!*

maar verzoent in kwetsbaarheid.

4. Maak ons vrij van de wereld, Heer
van wat onrust geeft, verwacht.
Voortgejaagd gaan wij onze weg,
zonder stilte in ons hart.
Leer ons in uw vrijheid staan,
door uw Geest geleid.
Vul ons leven, vuur ons aan,
tot de wereld wordt bevrijd!

3. Er klinkt geschal,
wanneer de graven opengaan
en doden opstaan,
voor eeuwig levend door zijn kracht.
Hun aardse tent
wordt nu bekleed met heerlijkheid,
de dood verzwolgen,
overwonnen voor altijd.

4. Refrein:

5. Dus kijk omhoog
en zie wat nog verborgen is,
maar wat beloofd is,
dat blijft in alle eeuwigheid.
En als je lijdt,
weet dat het maar voor even is.
Als Jezus terugkomt,
deel je in zijn heerlijkheid.

6. Refrein:

*Wij geloven,
In een kerk God toegewijd,
door Jezus Christus vrijgepleit;
een kerk die leeft en Hem belijdt.
Wij geloven,
In de victorie van Gods rijk,
overwinning in de strijd;
de nacht voorbij, met haast hem tegemoet!*