



's Morgens

Oost : 11.00 uur
Voorganger : Ds. J. Holtland

(Stilok opname)

Votum en Zegengroet zingen

Zingen: NPs 33: 1, 2, 6

1. Juich, wie de HEER van harte eren;
laat horen dat je vrolijk bent.
Bewijs Hem eer, ga musiceren,
bespeel bezielde je instrument.
Zing bij de akkoorden
vreugdevolle woorden
met je hart en stem.
Maak unieke klanken
om de HEER te danken;
speel vol vuur voor Hem.

2. De HEER zal nooit zijn woorden breken;
het is betrouwbaar wat Hij zegt.
Zijn werken op de aarde spreken
van goedheid, liefde, trouw en recht.
Zijn bevel bepaalde
dat het zonlicht straalde.
Land en oceaan
heeft de HEER gescheiden.
Zeeën en getijden
zijn door Hem ontstaan.

6. Verlangend staan wij uit te kijken
naar Hem, de redder, onze HEER.
Als schild zal Hij niet van ons wijken;
vol liefde ziet Hij op ons neer.
Al zijn zegeningen
zullen wij bezingen;
ja, Hij maakt ons blij.
HEER, wil aan ons denken,
ons uw zegen schenken.
U verwachten wij.

Gebed

Zingen: Opw 518 'Heer U doorgrondt en kent mij'

1. Heer, U doorgrondt en kent mij;
mijn zitten en mijn staan
en U kent mijn gedachten,
mijn liggen en mijn gaan.
De woorden van mijn mond, o Heer,
die zijn voor U bekend
en waar ik ook naar toe zou gaan,
ik weet dat U daar bent.

2. Heer, U bent altijd bij mij,
U legt uw handen op mij
en U bent voor mij
en naast mij
en om mij heen.
Heer, U bent altijd bij mij,
U legt uw handen op mij
en U bent voor mij
en naast mij
en om mij heen,
elke dag.

3. Heer, U doorgrondt en kent mij,
want in de moederschoot
ben ik door U geweest;
U bent oneindig groot.
Ik dank U voor dit wonder, Heer,
dat U mijn leven kent
en wat er ook gebeuren zal,
dat U steeds bij mij bent.

U legt uw handen op mij
en U bent voor mij
en naast mij
en om mij heen.
Heer, U bent altijd bij mij,
U legt uw handen op mij
en U bent voor mij
en naast mij
en om mij heen,

4. Heer, U bent altijd bij mij,
elke dag.

Lezen: Ruth 1

Lezen: Ruth 4: 13-22

Lezen: Matth 1: 1-6

Zingen: Liedboek 787: 1, 2, 3, 4

1. Wijs mij niet af, ik kan je niet verlaten,
en dwing mij niet mijn weg terug te gaan,
ik heb 't verleden achter me gelaten
en altijd, altijd zal ik naast je staan.

2. Als jij niet thuis bent, zal ik op je wachten,
en waar jij gaat, ik wijk niet van je pad,
waar jij je rust neemt, zal ik overnachten,
in jouw bestaan ligt dat van mij vervat.

3. Jouw volk is mijn volk, daarbij wil ik wonen,
jouw God is ook mijn wondervolle God.
En waar jij sterft zal ook mijn einde komen;
ten slotte treft ons één en 't zelfde lot.

4. Waar jij je laatste rustplaats eens zult vinden,
begraaft men mij, nog steeds je bondgenoot.
Geen mens kan deze liefde ooit ontbinden,
daar komt geen einde aan dan door de dood.

KBG: kids out

Verkondiging van het Evangelie (preekverwerking voor groep 7/8)

Zingen na deel 1: Ps 27:7

7. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven
mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou,
mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven?
Ik was vergaan in al mijn smart en rouw.
Maar door Gods trouw keert mijn vertrouwen weer;
in zwakheid wordt des HEREN kracht volbracht.
Betoon u sterk, houd moed, geloof en wacht.
Wacht dan, ja wacht, verlaat u op de HEER!

Zingen na deel 2: Ps 30: 7

7. U hebt mijn rouwklacht en geschrei
veranderd in een blijde rei.
Mijn rouwkleed hebt U weggedaan,
een vreugdekleed deed U mij aan.
Zo klinkt, o HEER, mijn psalm naar boven.
Mijn God, U zal ik altijd loven.

Zingen na deel 3 Opw 630 Op elk moment van mijn leven

1. Op elk moment van mijn leven
in voor- of tegenspoed
aanbid ik U, mijn Jezus
en dank U voor uw bloed.
Ik vind kracht in U, mijn Vader,
als ik heel dichtbij U ben.
Mijn hart en mijn gedachten
worden warm als ik bedenken:

3. Op elk moment van mijn leven
bij dag en bij nacht
wil ik uw woorden lezen
en dragen in mijn hart.
In de stormen van mijn leven,
in de regen, in de kou,
wil ik schuilen in uw vrede,
wil ik rusten in uw trouw.

2. Refrein:

**Vader, U bent goed,
U bent heilig, U bent liefde.
Jezus, U bent groot,
U bent sterker dan de dood.
Vader, deze dag geef ik mijzelf aan U
en ik zing met heel mijn hart:
'Ik hou van U'.**

4. Refrein:

**5. Slot:
Vader, deze dag geef ik mijzelf aan U
en ik zing met heel mijn hart:
'Ik hou van U'.**

Gods richtlijnen voor nieuw leven

Zingen: GK 233 (canon 2x) 'Jezus vol liefde'

1. a. Jezus vol liefde, U wilt ons leiden.
Wij prijzen U als onze Heer.
- b). Kom met uw kracht, o Heer en vul ons tot uw eer,
kom tot uw doel met ieder van ons.
- c). Maak ons een volk, Heer heilig en rein, dat
U, Heer, volkomen steeds toegewijd zal zijn.

Dankgebed en voorbeden

Collecte: Human Impact

Zingen: Onder, boven, voor en achter (Plantagelied) <https://www.youtube.com/watch?v=ocLMRv1W-rQ>

**Onder, boven, voor en achter,
God is altijd bij mij.**

**Onder, boven, voor en achter,
God is om mij heen.**

Al vlieg ik met het vliegtuig
naar een heel ver land
of vaar ik naar een eiland
met een prachtig strand.

Al loop ik naar de buurvrouw
aan de overkant.
Ik ben nooit in mijn eentje,
want...

Al ga ik naar mijn oma
met de trein en bus

Zegen