



West en Oost : 16.30 uur  
Voorganger : ds. J. Wesseling

's Middags

### Votum en zegengroet

Zingen: GK 8a: 1, 2, 3, 4

1. Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam,  
die U ons noemt door sterren, zon en maan.  
Hemel en aarde spreken wijd en zijd,  
tonen het wonder van uw heerlijkheid.

3. U komt ons, Heer, in Christus tegemoet.  
U geeft ons, Heer, verlossing door zijn bloed.  
U roept ons mensen in uw heerlijkheid:  
leven om Jezus' wil in eeuwigheid.

2. Heer, onze God, die aard' en hemel schiep,  
zeeën en land met macht tevoorschijn riep,  
wat zijn wij, mensen, dat U aan ons denkt  
en ons uw heerlijkheid en luister schenkt?

4. Daarom zal, Heer, ons lied een loflied zijn,  
dat in ons zingt met eindeloos refrein.  
Prijzend uw liefde, heffen wij het aan:  
Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam.

### Gebed

Lezen: Exodus 14: 1, 1 - 4;  
Exodus 14: 9 - 18;  
Exodus 14: 30 - hst 15: 6.

GK (oud) 7, vs. 1 allen, 3 mannen, 5 vrouwen, 6 allen(wisselzang en refrein allen?)

1. De koning van Egypteland  
trok al zijn legers saam.  
Ons lot was echter in Gods hand.  
Geprezen zij zijn Naam!

**Refrein: allen**

Zingt de Heer, want Hij is hoog verheven,  
het paard en zijn ruiters stortte Hij in zee.  
Zingt de Heer, want Hij is hoog verheven,  
het paard en zijn ruiters stortte Hij in zee.

3. De aarde dreunde van geweld,  
de lucht zag zwart van stof,  
Maar met ons was de sterke held.  
Zing, Israël, zijn lof.

**Refrein: allen**

Zingt de Heer, Hij is hoog verheven,  
het paard en zijn ruiters stortte Hij in zee.  
Zingt de Heer, want Hij is hoog verheven,  
het paard en zijn ruiters stortte Hij in zee.

5. Voor altijd worden man en paard  
verzwegen in de vloed.  
Maar rondom is de naam vermaard  
van Hem die wondren doet.

**Refrein: allen**

6. *Looft nu de Heer met snarenspeel  
en heft de tamboerijn,  
want Hij verlost Israël.  
Geprezen moet Hij zijn.*

**Refrein: allen**

Lezen: Lev. 24,10-16.

Tekst: HC 36

Zingen: Ps. 185: 1, 2, 3, 4

1. Heer, wij loven en aanbidden U,  
dank U, eeuwige Vader.  
De engelen worden  
niet moe om te zingen:  
Heilig, heilig, heilig bent U, Heer  
van de hemelse legers.  
Ja, aarde en hemel  
zijn vol van uw grootheid.

2. Hoor, profeten en apostelen  
eren U in de hemel.  
En martelaars zingen  
het lied van verlossing.  
Heel de kerk daarboven zingt U toe  
met de kerk hier beneden,  
U, Vader en Zoon en  
de heilige Trooster.

3. Christus, U die onze koning bent,  
eeuwig zoon van de Vader,  
geboren bevrijder  
die zoon van een maagd was,  
dood en zonde hebt U weggedaan  
en de hemel ging open.  
U troont naast de Vader  
en komt met uw oordeel.

### ***Geloofsbelijdenis***

#### ***Zingen: Opw 379***

1. Heerlijk is uw naam,  
heerlijk is uw naam,  
hoog verheven en vol van kracht.  
Heerlijk is uw naam.  
Jezus, Jezus.  
Heerlijk is uw naam.

3. Waardig bent U, Heer,  
waardig bent U, Heer,  
alle macht en heerlijkheid.  
Alle lof en eer.  
Jezus, Jezus.  
Waardig bent U, Heer.

### ***Gebed***

#### ***Collecte: International Justice Mission***

#### ***Psalm 150: 1***

1. Looft de HEER uw God alom,  
looft Hem in zijn heiligdom.  
Looft Hem, maakt zijn naam bekend,  
looft Hem in zijn firmament.  
Looft de HEER om al zijn deugden.  
Looft Hem om zijn sterke macht.  
Looft Hem die zijn werk volbracht.  
Looft de HEER met grote vreugde.

### ***Zegen***

4. Christus, onze Heer, wij loven U,  
door uw bloed zijn wij heilig.  
Bewaar ons voor altijd,  
uw eigen gemeente.  
Alle eer en glorie komt U toe  
tot in lengte van dagen.  
Wil nooit ons beschamen,  
ontferm U, Heer. Amen.

2. Heilig Lam van God,  
heilig Lam van God,  
dat de zonde der wereld droeg.  
Heilig Lam van God.  
Jezus, Jezus.  
Heilig Lam van God.