



**West & Oost** : 16.30 uur  
**Voorganger** : Ds. Dick Welfing

Ouderling van dienst: Peter van Odijk  
Diaken: Harma Zandberg  
Bijbellezing: Gert Groenleer  
Beamer: Martin van der Linde  
Video: Martin van der Linde  
Muzikant: Berthold Hutten  
Welkomstcommissie: Tien Le en Roelfina Martens  
Koster: Peter van der Hoeven  
Collecte: International Justice Mission

## LITURGIE

### Votum en groet

Zingen Psalm 84 : 1 *Hoe lief'lijk is Uw huis, O Heer*  
Zingen Gezang 163 : 1, 2 en 3 *Dit huis, een herberg onderweg*  
Zingen Psalm 84 : 6 *Want God, de Heer, is goed en mild*

### Gebed van verootmoediging

Zingen LB 793 : 1, 2 en 3 *Bron van liefde, licht en leven*

### Gebed om de Geest

Bijbellezing Johannes 4 : 3 – 14, 19 – 35 en 39 – 42

Preek over Johannes 4 : 42b *“Hij is werkelijk de Redder van de wereld”*

Zingen LB 1010 : 1 en 2 *Geef vrede, Heer, geef vrede*

### Gebed van dankzegging en voorbede

### Collecte voor International Justice Mission

### Geloofsbelijdenis:

Zingen Gez 176 : 1 *'k Geloof in God de Vader*  
Samen spreken *art 2 – 7 Apostolische geloofsbelijdenis*  
Zingen Gez 176 : 5 *'k Geloof in God, de Heil'ge Geest*

### Zegen

Zingen LB 415 : 3 *Amen, amen, amen...*

**Liederen 23 juni 16.30 uur.  
Ds Dick Welfing, (West-Oost)**

**Psalm 84 : 1**

1 Hoe lieflijk is uw huis, o Heer!  
O God, U weet hoe ik begeer  
bij U te wonen in uw hoven.  
U weet hoe heimwee mij bevangt,  
omdat geheel mijn hart verlangt  
U in uw heiligdom te loven.  
'k Ga jubelend God tegemoet,  
die leeft en mij ook leven doet.

**Gez 163 : 1, 2 en 3**

1 Dit huis, een herberg onderweg  
voor wie verdwaald in heg en steg  
geen rust, geen ruimte meer kon vinden,  
een toevluchtsoord in de woestijn  
voor wie met olie en met wijn  
pijnlijke wonden liet verbinden,  
dit huis, waarin men smarten deelt,  
weet hoe Gods liefde harten heelt.

2 Dit huis, waarin een gastheer is  
wiens zachte juk geen last meer is,  
dit huis is tot ons heil gegeven:  
een herberg voor wie moe en mat  
terzijde van het smalle pad  
struikelt en langer niet wil leven –  
plaats tegen de neerslachtigheid,  
een pleister van barmhartigheid.

3 Dit huis, met liefde opgebouwd,  
dit gastenhuis voor jong en oud,  
ligt langs de weg als een oase;  
hier kan men putten: nieuwe kracht,  
hier is beschutting voor de nacht,  
hier is het elke zondag Pasen!  
Gezegend al wie binnengaat  
en hier zijn lasten liggen laat.

**Psalm 84 : 6**

6 Want God, de Heer, is goed en mild  
en voor zijn volk een zon en schild.  
Eer en genade zal Hij geven.  
U zult het goede niet, o Heer,  
onthouden hun die tot uw eer  
steeds in oprechtheid voor U leven.

Welzalig, Heer, wie op U bouwt,  
en zich geheel U toevertrouwt.

**LB 793 : 1, 2 en 3**

1 Bron van liefde, licht en leven,  
voor elkaar zijn wij gemaakt  
door uw hand elkaar gegeven,  
door uw vinger aangeraakt.  
Laat ons op uw toekomst hopen,  
gaandeweg U tegemoet;  
dat wij samen lachend lopen  
in uw grote bruiloftsstoet.

2 Bron van liefde, licht en leven,  
zon die hartverwarmend schijnt,  
woord van hogerhand gegeven,  
trouw en teder tot het eind –  
al zou ons een vijand haten,  
al gaat zelfs de liefste heen,  
liefde zal ons nooit verlaten:  
Gij laat ons geen dag alleen.

3 Bron van liefde, licht en leven,  
laat uw vreugde in ons zijn;  
is de blijdschap weggebleven,  
liefde maakt van water wijn.  
Dat wij dan elkaar beminnen  
zó dat zelfs de dood niet scheidt;  
niets kan liefde overwinnen –  
liefde heeft de eeuwigheid.

**Lezen Johannes 4 : 3 – 14, 19 – 35  
en 39 – 42**

**LB 1010 : 1 en 2**

1 Geef vrede, Heer, geef vrede,  
de wereld wil slechts strijd.  
Al wordt het recht beleden,  
de sterkste wint het pleit.  
Het onrecht heerst op aarde,  
de leugen triomfeert,  
ontluistert elke waarde,  
o red ons, sterke Heer.

2 Geef vrede, Heer, geef vrede,  
de aarde wacht zo lang,  
er wordt zo veel geleden,  
de mensen zijn zo bang,

de toekomst is zo duister  
en ons geloof zo klein;  
o Jezus Christus, luister  
en laat ons niet alleen!

**Gez 176 : 1**

1 'k Geloof in God de Vader, die uit niets  
geschapen heeft zijn hemelwoning,  
almachtig in het leven riep  
de aarde met de mens als koning.  
God, die met kracht in eeuwigheid  
regeert door zijn voorzienigheid,  
zal aan zijn vaderhand mij leiden  
met trouw in voor- en tegenspoed,  
om Christus' wil mij veilig weiden,  
zoals een goede herder doet.

Art 2 – 7 Apostolische belijdenis

*en in Jezus Christus, Zijn eengeboren  
Zoon, onze Heer;  
die Ontvangen is van de Heilige Geest,  
geboren uit de maagd Maria  
die geleden heeft onder Pontius  
Pilatus;  
is gekruisigd, gestorven en begraven,  
neergedaald in de hel.  
Op de derde dag opgestaan uit de  
doden, opgevaren naar de hemel en  
zit aan de rechterhand van God, de  
almachtige Vader.  
Vandaar zal Hij komen om te oordelen  
de levenden en de doden.*

**Gez 176 : 5**

5 'k Geloof in God, de Heilige Geest, die troost  
en hoop aan Christus' kerk wil geven.  
'k Geloof een kerk, die wereldwijd  
verbonden is in leer en leven;  
als bruid van Christus, die haar leidt,  
is zij getooid met heiligheid.  
'k Belijd vergeving van de zonden.  
Ik weet: mijn vlees wordt opgewekt  
en zal dan, met mijn ziel verbonden,  
weer leven, eeuwig, onbevlekt.

**LB 415 : 3**

3 Amen, amen, amen!  
Dat wij niet beschamen  
Jezus Christus onze Heer,  
amen, God, uw naam ter eer!