

LITURGIE:

Votum en zegengroet

Gezongen Amen

Zingen Psalm 84 : 1, 4 en 5

Hoe lieflijk is Uw huis, o Heer

Gebed

Zingen Sela 99

Het Woord van God brengt goede vruchten voort

Lezen Exodus 25 : 31 – 40

Numeri 17 : 16 – 26

Jeremia 1 : 4 – 12

Kindmoment (Maritha IJsselstijn)

Zingen Opwekking for kids 85

Als ik m'n ogen sluit

Tekst voor de preek Jeremia 11 : 1, Exodus 25 : 33 en Numeri 17 : 23

Verkondiging

Zingen LB 978 : 1, 2, 3 en 4

Aan U behoort, o HEER de heren

Gods regels voor nieuw leven

Zingen Psalm 112 : 1 en 3

God zij geloofd en hoog geprezen

Dank- en voorbeden

Zingen Weerklank 348 : 1 – 4

Om bloesem aan de bomen

Collecte voor Hoorn van Afrika

Zingen Opwekking 148 (2x)

Gods volk wordt uitgeleid

Zegen met gezongen Amen

Medewerkers in deze dienst:

Ouderling van dienst: Jan-Joris IJsselstijn

Diakenen van dienst: Marco Speijer en Henry van de Steeg

Muziek: Gerhard Aalbers en Anthony Borg

Schriftlezing: Augusta Mul

Video: Wim Goud

Beamer: Karin Ottevanger

Audio: Martin van der Linde

Koster: Tineke Kreun

Welkom: Sandra Goud en Ettha Voet

Liederen 18 augustus 10.00 uur
Ds Jacko Holtland (O-W)

Psalm 84 : 1, 4 en 5

1 Hoe lieflijk is uw huis, o Heer!
O God, U weet hoe ik begeer
bij U te wonen in uw hoven.
U weet hoe heimwee mij bevangt,
omdat geheel mijn hart verlangt
U in uw heiligdom te loven.
'k Ga jubelend God tegemoet,
die leeft en mij ook leven doet.

4 Van kracht tot kracht gaan zij steeds voort,
het oog gericht naar Sions oord.
Daar zullen zij voor God verschijnen.
O, Heer der legerscharen, let
op mijn ootmoedig smeekgebed,
laat mij niet op de weg verkwijnen!
O Here, neig tot mij uw oor,
o Jakobs God, geef mij gehoor.

5 O God, ons schild, wil met ons gaan,
zie uw gezalfde gunstig aan.
Wij reizen naar uw stad, o Koning.
Eén dag is in uw huis mij meer
dan duizend zonder U, o Heer.
Ik wil nog liever bij uw woning
alleen maar aan de drempel staan
dan bij de bozen binnegaan.

Sela 99

1 Het Woord van God brengt goede vruchten
voort,
in ieder mens die luistert naar uw woord;
rijpt in het hart, draagt honderdvoudig vrucht:
het keert niet onvervuld terug.

2 Beproof mijn hart dat voor u openligt;
niets is verborgen voor uw aangezicht.
Dat elke stem die U nog tegenstreeft,
moet zwijgen als U tot mij spreekt.

3 De stem van liefde die in stilte spreekt;
een woord van wijsheid dat mij richting geeft.
De Geest die troost en mij in waarheid leidt;
diep in mijn hart uw woorden schrijft.

4 O levend brood dat al mijn honger stilt,
waar ik naar hunker, wat ik proeven wil.
Dit hemels brood, het mens geworden Woord,
is Christus die ik toebehoor.

Lezen Exodus 25 : 31 – 40
Numeri 17 : 16 - 26
Jeremia 1 : 4 – 12

Opwekking for kids 85

Als ik mijn ogen sluit...
Als ik mijn ogen sluit
en denk aan Golgotha,
dan lijkt het net
of ikdaar op die heuvel sta.
Ik zie het houten kruis,
zie wat de mensen doen,
dat Jezus sterven moet,
want dat gebeurde toen.

Als ik mijn ogen sluit...
Ik hoor opnieuw Zijn stemdie roept:
het is volbracht!
En daarna wordt het stil,
't is donker als de nacht,
Toen stierf Hij aan het kruis,
toen was de pijn voorbij.
O, ik weet meer dan ooit,
dat Hij dit deed voor mij.

Als ik mijn ogen sluit...
Ik doe m'n ogen dicht
en vouw m'n handen stil,
ik bid met heel mijn hart
wat ik Hem zeggen wil:
Heer aan dat houten kruis
droeg U de straf voor mij.
Ik had nog nooit een vriend
die zoveel hield van mij.

Tekst: Jeremia 1 : 11
Exodus 25 : 33
Numeri 17 : 23

LB 978 : 1 – 4

1 Aan U behoort, o Heer der heren,
de aarde met haar wel en wee,
de steile bergen, koele meren,
het vaste land, de onzekere zee.
Van U getuigen dag en nacht.
Gij hebt ze heerlijk voortgebracht.

2 Gij roept het jonge leven wakker,
een tuin bloeit rond het open graf.
Er ruisen halmen op de akker
waar zich het zaad verloren gaf.
En vele korrels vormen saam
een kostbaar brood in uwe naam.

3 Gij hebt de bloemen op de velden
met koninklijke pracht bekleed.
De zorgeloze vogels melden
dat Gij uw schepping niet vergeet.
't Is alles een gelijkenis
van meer dan aards geheimenis.

4 Laat dan mijn hart U toebehoren
en laat mij door de wereld gaan
met open ogen, open oren
om al uw tekens te verstaan.
Dan is het aardse leven goed,
omdat de hemel mij begroet.

Psalm 112 : 1 en 3

1 God zij geloofd en hoog geprezen.
Welzalig die de Here vrezen.
Wie in zijn hart Gods wet bewaarde,
zijn nageslacht is groot op aarde.
Wie vrolijk voortgaat op Gods wegen,
beërft een overvloed van zegen.

3 Wel hem, die geeft te allen tijde,
die zich door liefd' en recht laat leiden.
Hij is standvastig, wankelt nimmer,
zijn goede trouw bestaat voor immer.
Voor kwaad gerucht zal hij niet vrezen,
de Heer zal steeds zijn schuilplaats wezen.

Weerklank 348 : 1 – 4

1 Om bloesem aan de bomen,
om overvloed aan vrucht,
om vissen in de stromen,
om vogels in de lucht,
om volle korenaren,
om akkers wuivend graan,
om voedsel uit de aarde
roepen wij, Heer, U aan!

2 Om water op het droge,
om groei in de woestijn,
om doorzettingsvermogen
voor wie mistroostig zijn,
om werk voor werkelozen,
om toekomst, hier en nu,
om hulp voor hulpelozen
roepen wij, Heer, tot U!

3 Om goedheid die kan delen,
om brood dat breken kan,
om vrede voor zovelen,
om land voor alleman,
om gulheid die kan geven,
om eigen ommekeer,
om mededeelzaam leven
bidden wij U, o Heer!

4 Om hoop, geloof en liefde,
om vrijheid en om recht –
dat eindelijk geschiede
al wat Gij hebt voorzegd:
uw rijk, Heer, laat het komen,
uw wil alom gedaan,
dan zal aan alle bomen
de bloesem opengaan!

Opwekking 148

1 Gods volk wordt uitgeleid,
zij gaat met vreugde voort,
en de bergen en heuv'len
juichen rondom haar.
Alles zingt erbij,
zelfs de bomen zijn blij
en zij klappen voor hun God.

2 En de bomen in het veld
zullen klappen voor Hem...
En de bomen in het veld
zullen klappen voor Hem...
En de bomen in het veld
zullen klappen voor Hem...
en wij gaan vrolijk voort.